

Joris op 't Zand



Informatieblad van de
Oud-Katholieke parochie
Amersfoort

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506

Pastoor Drs. G.C.G. Verhey- de Jager
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ pastoor.amersfoort@okkn.nl

Assisterend Pastoor J. v. Handenhoven
☎ 0032-37775656 of ☎ 0032-486537607;
✉ jan.vanhandenhoven@gmail.com

Pastoraal werker Drs. M.A. Berben-Schuring,
☎ 033-8886503; ✉ angela.berben@casema.nl

Kerkbestuur:

Voorzitter Drs. G.C.G. Verhey-de Jager
Secretaris mw. E. Roobol-Groen
Karveel 35 - 20, 8231 BK Lelystad
☎ 0320-219369; ✉ secretaris.amersfoort@okkn.nl

Penningmeester mw. M.C. van 't Erve-Verheij,
Van Dedemlaan 31, 3871 TD Hoevelaken
☎ 033-2534787; ✉ financieel.amersfoort@okkn.nl

Lid Vacature
☎; ✉ kerkindestad.amersfoort@okkn.nl

Lid mw. R.D. Schade van Westrum,
Sint Andriesstraat 25, 3811 HT Amersfoort,
☎ 033-8871921; ✉ publiciteit.amersfoort@okkn.nl

Kosters contactpersoon: mw. E.L. de Jager,
Borgerlaan 3, 3818 PH Amersfoort,
☎ 033-4620806; ✉ e.jager@tiscali.nl

Bloemengroep contactpersoon: mw. A.A. de Haart-Wijker,
Afrikaring 91, 3823 CJ Amersfoort
☎ 06-26354561; ✉ anitadehaart@telfort.nl

Beheerder parochiezaal
mw. J.M de Jager-Broer, Hovenierslaan 9
3925 BW Scherpenzeel
☎ 033-2772282; ✉ jagershuys@hetnet.nl

Bankrekeningen: Kerkbestuur Oud-Katholieke parochie Amersfoort,
te Hoevelaken ING: 443746; ABNAMRO bank: 55.31.25.060.

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>

201104; oktober 2011-november 2011

Elk mens een veilig bestaan



Het is het thema van de Vredesweek dit jaar. Aan het begin van deze Vredesweek horen we uit het evangelie van Matteüs de gelijkenis van de werkers van het elfde uur, die hetzelfde loon krijgen als de werkers van het eerste uur. Het gaat om de oogst van God waarin iedereen gelijk mag delen, waarin alles in allen tot voltooiing zal komen. Het leven is ons geschonken. Oorlog en conflicten bedreigen een veilig bestaan, maar ongelijke verdeling en gebrek en armoede doen dat ook. In het materiaal voor de vredesweek

las ik:

“Praat met mensen uit conflictgebieden die hier als asielzoeker zijn gekomen. De bedreiging van een veilig bestaan begint al bij het ontbreken van het dagelijks brood. In Colombia bijvoorbeeld ziet de inheemse bevolking hun toegang tot de natuurlijke hulpbronnen bedreigd. Zij strijden tegen de overheid en mijnbouwbedrijven die goud en steenkolen willen winnen in het leefgebied van Colombiaanse indianen. Elk mens een veilig bestaan kan ook misverstaan worden als je vooral aan je eigen veiligheid denkt. Je eigen tuin ommuren en beveiligen met elektrisch prikkeldraad, alleen hulp bieden waar je eigenbelang voorop staat, jezelf terugtrekken achter hoge belastingmuren op import en immigratiewetten. In Matteüs lezen we het verhaal van de werkers van het elfde uur. Waar wij de neiging hebben het eigenbelang als het eerste recht te zien en daarnaar te handelen, draait God het om: rechtvaardig is het als mensen krijgen wat zij nodig hebben” en mee kunnen werken en mee kunnen delen in de oogst!

Een veilig bestaan heeft ook te maken met de toekomst van onze aarde.

We kunnen ons verwonderen over de rijkdom en schoonheid van de schepping, maar zien ook wat er kapot wordt gemaakt. Terecht maken we ons zorgen over de opwarming van de aarde, de stijgende zeespiegel, steeds meer mensen met een levensstijl die de aarde belast en uitput. Het besef leeft dat er iets moet veranderen. Ons geloof kan een bron zijn voor een duurzame en rechtvaardige levensstijl, in het groot en in het klein. We zijn daar allemaal bij betrokken, want het gaat om keuzes als: hoe ga ik om met mijn afval, mijn tijd, mijn geld, mijn medemens? Wat koop ik en waarom? Wat zijn de gevolgen van mijn manier van leven en werken en mijn manier van consumeren voor de aarde? En wat zijn de alternatieven?

Ons geloof wil ons hoop geven voor de toekomst en kracht om mee te werken aan de oogst van God. Ons geloof vraagt een volhardend bidden, zoals ook in de Vredesweek wordt gedaan. Laten we meewerken en meebidden voor “elk mens een veilig bestaan”:

VOORBEDE

God, Schepper van alle leven, U gaf ons de aarde in handen om haar te beheren.

Wij keren ons tot U en bidden als rentmeesters voor bescherming van uw schepping en van uw schepselen, wij bidden voor alles wat leeft op deze aarde.

Kom, adem ons open...

Het leven is ons geschonken, maar we denken vaak dat we het zelf in de hand hebben en verliezen ons in schijnbaar grenzeloze maakbaarheid. Voor mensen die ons daarop aanspreken bidden wij: dat zij dit blijven doen, hoe moeilijk dat ook is.

Kom, adem ons open...

Het leven is ons geschonken om er iets goeds mee te doen. Voor mensen die zich met goede bedoelingen inzetten voor de schepping bidden wij: dat zij inspiratie ontvangen en hun inzet vruchtbaar mag zijn.

Kom, adem ons open...

Het leven is ons geschonken en wij mogen meewerken aan opbouw van leven en liefde, overal waar wij zijn. Er is zoveel werk te doen! Voor mensen die zich hiertoe geroepen voelen bidden wij, dat zij niet bang zijn dat het te laat is maar in het kleine en het grote waardering ontvangen.

Kom, adem ons open...

Het leven is ons geschonken door de Enige, maar wij hebben vaak allerlei afgoden die ons afleiden. Wij verliezen ons in oppervlakkig vermaak door televisie, lectuur en grenzeloos internetten. Wij verliezen ons in alcohol, in buitensporig eetgedrag. Wij verliezen ons in verveling en ontevredenheid. Voor mensen die bewust omgaan met de invulling van hun tijd bidden wij: dat zij zich niet laten afleiden, maar zich concentreren op het wezenlijke, op God en de naaste en zo vrede brengen omdat zij zelf in vrede leven.

Kom, adem ons open...

Het leven is ons geschonken en sommige mensen zijn tot grote verantwoordelijkheid geroepen. Voor religieuze en politieke leiders bidden wij: dat zij oog houden voor menselijkheid, omdat iedere mens telt, dat wij op hen kunnen rekenen en zij op ons.

Kom, adem ons open...

God en Schepper,
wij zijn allemaal geroepen om ons in te zetten voor vrede,
omwille van de toekomst van deze aarde, uw Schepping,
omwille van de toekomst van onze kinderen en allen die na ons komen.
Wij danken U dat wij zo betrokken worden bij het werk van uw handen.
Wij bidden met aandrang voor allen die een bijzondere vredesmissie
hebben
en in onze wereld vechten voor vrede.
Help ons om solidair te zijn, opdat wij overal waar wij zijn uw vrede
verspreiden.
Wij vertrouwen op uw hulp, God,
en zo leggen wij deze voorbede in uw handen.
Amen.

Pastoor Grete

Herfst

We ruiken het en zien het overal om ons heen.
Het licht is anders. De bomen zijn anders. De bladeren kleuren en vallen op
de grond.

De natuur trekt zich terug in de aarde.
Het kan lijken op ons leven in een latere
levensfase.

Een tijd van afnemende levenskracht, tijd
misschien van meer inkeer.

Maar in de herfst, in de kaal wordende
bomen, zien we óók wat blijvend is.

Zien we het leven, dat God ons geeft, door
alle seizoenen en tijden heen.

Als een boom aan stromend water, die vrucht draagt op zijn tijd, zo is de
mens die zich verbonden weet met God.

Je zou het soms vergeten wanneer er meer afbraak is dan opbouw, meer dat
wegvalt dan groei.

En toch zingt bijvoorbeeld psalm 92:” wie eerlijk leven zullen groeien als
palmen, als ceders op de Libanon. Geplant bij het huis van onze God, op de
pleinen van de tempel, zullen zij groeien en bloeien. In hoge ouderdom
dragen zij nog vrucht, op hoge leeftijd zijn ze nog fris en groen. Zij zijn het
levende bewijs dat de Heer rechtvaardig is. Hij is mijn rots , op Hem kan ik
bouwen, in Hem is geen onrecht!”

En:”Het is goed U te loven, voor U te zingen, in de ochtend en in de avond!”
Kijk naar een boom, zegt de psalm. Door alle seizoenen der jaren staat hij en
leeft het leven zoals het gegeven wordt.



Maar toch, ook een boom valt eens, vroeg of laat. Dat doet pijn, die lege plek gaat door je ziel.

Maar dicht bij het huis van God geplant, betekent voorgoed geplant. God schiep de bomen op de derde dag. De dag van de kruisboom die tot levensboom wordt. Hij viel neer, maar God hield hem voorgoed vast.

Het kale hout wordt zo voor ons een teken van leven voor altijd. De lofzang breekt niet af.

“Het is goed de Heer te loven, in de ochtend en tot in de avond van ons leven. Want we mogen geworteld staan bij het huis van God, nu en voorgoed!”.

Pastoor Grete

Van het kerkbestuur.

Oproep.

Ongetwijfeld zijn de meesten van u op de hoogte van het bestaan van Het Gilde in Amersfoort. Zij hebben de waardevolle taak (de geschiedenis van) de stad te promoten.

Ook een aantal kerken heeft middels een gids op deze manier een binding met het Gilde.

Zo was onze parochiaan Kees de Haart ook vele jaren een gewaardeerde gids. Een dergelijke verbinding kan ook onze parochie een positieve uitstraling geven.

U snapt nu vast, waar ik met dit stukje naar toe wil.



Oftewel: is er onder u iemand, die een warme band heeft met de stad Amersfoort, die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Amersfoort en die de vertelkunst waardig is, schroom dan niet, maar meldt het ons! Het kerkbestuur zal zich dan tot het Gilde richten, hoe e.e.a. verder in het vat gegoten

moet worden.

Mandaat kerkmeester.

Op 31 oktober 2011 verstrijkt het mandaat van kerkmeester en penningmeester van onze parochie mw. M.C. van 't Erve-Verheij. Wij zijn heel blij, dat zij bereid is nog 2 jaar als zodanig te willen functioneren.

De huidige 3 kerkbestuursleden hebben momenteel regelmatig het gevoel te kort te schieten in hun uit te voeren werkzaamheden. Het gemis van een of meer kerkbestuursleden heeft zich vooral deze zomer laten voelen.

Omdat oproepen voor nieuwe kerkmeesters op welke manier dan ook geen soelaas bieden, zal onze pastoor binnenkort haar uitstekende contactuele eigenschappen gebruiken en mogelijke kandidaten benaderen.

Ondergetekende is van mening, dat deze parochie een kerkbestuur verdient met meer menskracht dan nu het geval is! Ik hoop, dat u dit van harte met mij eens bent.



Gemeentevergadering.

Op **27 oktober a.s. wordt de najaarsgemeentevergadering** gehouden.

Aanvang 19.45 uur.

Wij hopen u dan het standpunt van het kerkbestuur te kunnen medelen ten aanzien van de mogelijke aanpassing van de altaarruimte, waarna om uw mening gevraagd zal worden.

Zoals gebruikelijk zal de bespreking van de agenda van de Synode, welke op 19 november a.s. wordt gehouden, een groot deel van de avond vullen.

U ontvangt tijdig een aparte uitnodiging met relevante schriftelijke informatie.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

Betty Roobol-Groen, secretaris.

Assisterend pastoor

Per 1 september heeft emeritus pastoor Nico Schoorl zijn werkzaamheden voor de parochie Amersfoort beëindigd. Een korte tijd slechts heeft hij parochianen kunnen bezoeken. We zeggen hem daarvoor dank en wensen hem een goede en gezegende tijd als plaatsvervangend pastoor in Enkhuizen!

Mede namens onze aartsbisschop mgr. J.A.O.L. Vercammen deel ik u het volgende mede.

Per 1 oktober a.s. zal Jan van Handenhoven voor een periode van 2 jaar 1 tot 2 dagen per week als assisterend pastoor in onze parochie werkzaam zijn. Hij zal zich voornamelijk bezig houden met de zieken en ouderen.

Verder is afgesproken, dat hij minstens eenmaal per maand in de eucharistieviering voorgaat. De komende periode kunt u dus nader kennis met hem maken.

We wensen hem een zegenrijke tijd toe in Amersfoort en hopen dat hij velen tot dienst en zegen zal kunnen zijn!

Nieuwe lectoren



2 personen uit onze parochie hebben aan het begin van de zomer hun opleiding tot lector met goed gevolg afgerond.

Allereerst beiden van harte gefeliciteerd daarmee!

We zijn erg blij dat zij op hun eigen manier als lector in ons parochie willen gaan functioneren en het kerkbestuur heeft daarom de bisschop verzocht hen voor twee jaar als lector te benoemen. Uiteraard zullen zij allebei stapje voor stapje ingroeien in hun taken.

Maria heeft belangstelling voor de verbinding kunst en liturgie. Michiel voelt zich betrokken bij gebed en theologie. Op zondag 11 september zijn zij geïnstalleerd worden. We wensen hen beiden een zegenrijke dienst toe als lector in onze parochie en bidden dat vele parochianen en anderen door hun dienst mogen worden gesterkt in geloof en leven!

Pastoor Grete

Omdat het niet uit de hemel komt vallen.

Kwinkslag of bittere ernst?

In de brief die u dit jaar bij de actie kerkbalans ontving werd met name gewezen op de zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid van allen die bij deze parochie en deze kerk willen behoren. Dat geldt ook ten aanzien van de financiën van de parochie.

Vrijwel alle andere organisaties hanteren een vaste contributie, soms nog met strenge regels en overige verplichtingen.

Wij, in onze kerk, in onze parochie, willen en doen dat niet. Een vrijblijvendheid die soms belemmerend werkt en de vraag doet rijzen: wat is nu een normaal bedrag om bij te dragen?

Het antwoord is: zo veel om de parochie te laten functioneren! Zondagse vieringen, pastoraat (de auto van de pastoor loopt niet op wijwater),

verlichting, verwarming, kaarsen op het altaar en koffie met een koekje na de dienst, vult u zelf verder in?

Wat mag en kan dan uw bijdrage zijn? De landelijke kerk geeft als handvat: 3% van uw netto inkomen. Wilt u eens nagaan of dat voor uw bijdrage klopt? Want meer mag natuurlijk altijd. En dan op zodanige wijze dat u uw bijdrage bij uw aangifte inkomstenbelasting in mindering kunt brengen.

Eind augustus hebben van alle ingeschreven parochianen/adressen in deze parochie 50% een bijdrage overgemaakt. Daarvoor heel hartelijk dank! Diegenen die nog niet bijdroegen zullen in de komende weken door het kerkbestuur persoonlijk benaderd worden.

Wilt u zelf meer informatie over het reilen en zeilen, slim geven of andere kwesties t.a.v. de parochie financiën neemt u dan contact op met penningmeester Mieke van 't Erve.

Wilt u aan specifieke doelen in de parochie bijdragen? Dat kan ook altijd. Daarvoor werd ontvangen:

Bloemen op het altaar	€	368,27
Parochieblad	€	212,44
Liturgieblaadjes/boekjes	€	145,76
Kinder- en jeugdwerk	€	323,44
Eredienst	€	328,80
Pastoraat	€	801,00
(koffie) na de dienst	€	89,60
Seniorenactiviteiten	€	115,00

Ook hier is weer een woord van dank op zijn plaats: dank aan allen die hieraan bijdragen.

Mieke van 't Erve, penningmeester

Bij de kerkdiensten

Van 17 t/m 25 september wordt oecumenisch de Vredesweek gehouden. Op de zondagen 18 en 25 september en in het avondgebed van 22 september zal daar aandacht aan worden besteed.

Zondag 25 september zal tijdens de eucharistieviering Noor Johanna Elisabeth Kuipers gedoopt worden. Dochter van Geert-Jan en Wendy Kuipers-Roobol. Meters zullen zijn oma Betty Roobol en tante Miranda Konings-Roobol.

Zondag 9 oktober is er weer een kinderdienst met als thema "Een huis bouwen".

16 oktober vieren we de oogst en danken we daarvoor. We zijn blij deze oogstdienst weer samen met leden van de Lutherse gemeente te kunnen vieren.

Op zondag 30 oktober vieren we Allerheiligen en houden we gedachtenis voor alle overledenen. U bent van harte uitgenodigd om al degenen te gedenken met wie u verbonden bent en die kort of langer geleden zijn overleden.

Zondag 6 november is er geen dienst van Schrift en Gebed, maar een eucharistieviering uit dankbaarheid vanwege het 55-jarig huwelijksjubileum Kees en Do de Haart-Rinkel.

En dan tenslotte 27 november, de eerste zondag van de Advent en het begin van een nieuw kerkelijk jaar.

Pastoor Grete



Van jullie pastoor Grete kreeg ik de vraag om me even voor te stellen. Hoewel het telkens wat vreemd aandoet over zichzelf te schrijven doe ik toch maar een poging. Ik, Jan Van Handenhoven ben een Belg (voorlopig nog?) van 69 jaar, ben 36 jaar gehuwd met Hortense. Zij is een Afrikaanse dame uit Kongo en samen hebben we 4 kinderen en weer "voorlopig" 3 kleinkinderen.

Ik heb haar leren kennen toen ik leraar Frans was op de Belgische school in Kinshasa, daarvoor was ik missionaris in de evenaarsprovincie met als voornaamste taken ook leraar Frans en aalmoezenier van twee militaire kampen. Alles samen bracht ik 8 jaar door in Kongo (vroegere Belgische kolonie). Toen we in 1975 in België aankwamen ben ik leraar Frans en Engels geworden op de Broederschool in Sint-Niklaas. Ongeveer 17 jaar geleden ben ik in contact gekomen met de oud-katholieke kerk van Nederland en dit door lectuur uit onze stadsbibliotheek. Na een proefperiode van meer dan drie jaar (gewoon parochiaan in Dordrecht) werd ik door Mgr.

Glazemaker geïncardineerd in onze oud-katholieke kerk en dit als priester in buitengewone dienst, ik ben er hem nog steeds heel dankbaar voor. Die "buitengewone" dienst is vlug omgezet in "gewone" dienst. Inderdaad mijn dienststaat ziet eruit als volgt: deservitor in Dordrecht, pastoor van onze parochie in Parijs, rector van de Statie Zeeland gecombineerd met de taak van port-chaplain (havenaalmoezenier) in Vlissingen, ik was er de eerste niet Engelsman en niet anglicaanse chaplain, en bijna een jaar was ik heel recent aan de slag als deservitor in Schoonhoven. En nu een week geleden werd ik gevraagd om voor een niet te korte tijd bij jullie mee te werken als assistierend pastoor.

De pastoor heeft me voorgesteld om speciale aandacht te besteden aan de ouderen en de zieken en dat vind ik prima. Ook zal ik verschillende keren voorgaan in de eucharistie en één à twee dagen per week ter beschikking zijn voor de parochie, naar het schijnt zal men voor mij een logeerplekje vrijmaken in het Gebouw, ons oud-seminarie in Amersfoort. Maar alles wordt nog deze week nader besproken met jullie pastoor. Ik ben haar trouwens dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop op een collegiale en vlotte samenwerking met haar en..... met jullie allemaal. Veel woorden hoeven er op dit ogenblik niet gezegd of geschreven te worden, we leren elkaar immers alleen beter kennen door het persoonlijke contact. And last but not least: laten wij de Heer bidden voor een fijne en gezegende tijd samen, vanaf 1 oktober tot.....?

Jan Van Handenhoven (toekomstig assistierend pastoor)

Van de kinderkerk

In de vorige Joris op 't Zand stond een advertentie, waarin om leiding voor de kinderkerk werd gevraagd. Storm liep het niet, maar wat zijn we blij dat Marjolijn Runhaar zich spontaan als leidster heeft aangemeld.

Toch blijft het een klein groepje leiding, omdat we ook te maken hebben met leden die geregeld op zondag moeten werken of met gezondheidsproblemen kampen. Dat maakt het er niet makkelijker op om een sluitend rooster te maken.

Nog niet zolang geleden hebben we als leiding van de kinderkerk samen met de pastoor om tafel gezeten. Een van de gespreksonderwerpen was het aantal kinderen dat de "kinderdiensten" bezoekt. De laatste tijd zijn dat niet zoveel kinderen. We kwamen tot de conclusie dat er gewoon niet meer kinderen zijn, die de kinderkerkleeftijd hebben. Toch gaan we wel door met kinderdiensten. De frequentie wordt twee maal per jaar, eenmaal in het najaar en eenmaal voor de grote vakantie. Verder is er afgesproken dat met de dienst op eerste kerstdag de preek vervangen wordt door een verhaal, dat voor kinderen geschikt is. De dienst is dan verder een "gewone" eucharistieviering, waarbij de kinderen in de kerk blijven.



Op 21 augustus is de kinderkerk weer van start gegaan. Die zondag hoorden de kinderen het verhaal waarin Jezus zijn leerlingen uitlegt dat hij een moeilijke weg te gaan heeft.

Maar ook dat ze die weg samen kunnen gaan. De kinderen hebben vervolgens doolhoven voor elkaar gemaakt, die ze daarna samen konden oplossen. Het bleek nog niet zo eenvoudig om een lastig doolhof te maken.

De eerst komende kinderdienst is op 9 oktober aanstaande.

Voor wie is de kinderdienst bedoeld? Natuurlijk voor iedereen, maar speciaal voor de kinderen, die nog te jong zijn om mee te doen met Lering en Vermaak. Twee keer per jaar wordt de kerkdienst zo aangepast, dat zij in de kerk kunnen blijven en voor een deel van de dienst op hun niveau worden aangesproken.

Ook dit jaar doen we weer mee met de schoendozenactie.

Op 6 november starten we en op 27 november is het inleveren van de dozen. We hopen dat er weer veel dozen gevuld zullen worden. Ze zijn bestemd voor kinderen uit de derde wereld.



Uiteraard zal er weer een adventsproject komen, maar dat moet nog uitgewerkt worden.

Leiding kinderkerk

Start huiskringen

Op 7 september was de start van de huiskringen. We begonnen het “nieuwe seizoen” weer met een gezamenlijke maaltijd. Dit keer had vooral Lydia Janssen voor de gerechten gezorgd, die heerlijk smaakten! Het was een geanimeerde avond, die doorspekt was met gebeden, een lied en de presentatie van elk van de drie huiskringen. Tot slot kon iedereen zich weer opgeven voor een huiskring en was er een avondgebed. Een goede start van de huiskringen, die eenmaal per maand op dinsdag, woensdag en donderdag worden gehouden. Zie ook de agenda.

Hebt u belangstelling? Het is altijd mogelijk om bij één van de huiskringen aan te schuiven! Van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij de pastoor of bij iemand anders van het kerkbestuur

Pastoor Grete

Avondgebed op donderdagen in de binnenstad

Ook in het najaar van 2011 organiseert het binnenstadskerken-overleg in Amersfoort een wekelijks Avondgebed.

Deze vinden vanaf 1 september a.s. elke donderdagavond plaats van 19:00 - 19:30 uur: een half uur midden in de week, in de Oud-Katholieke Kerk “Sint Joris op 't Zand”, 't Zand 13 te Amersfoort:

'Samenkomen om stil te zijn, te bidden, te bezinnen en om verder te gaan...'

Het wekelijks Avondgebed op de donderdagavond is een oecumenisch initiatief en heeft de vorm van een eenvoudige Vesperdienst.

Gelovigen uit alle kerkelijke tradities kunnen aan dit avondgebed deelnemen, maar ook mensen die misschien twifelen of denken helemaal niet te geloven zijn van harte welkom.

Bas Ramselaar

Open Monumenten Klassen Dag 9 september en Open Monumenten Dag 10 september 2011

Zoals in het vorige nummer van Joris op 't Zand al was aangekondigd, hadden we dit jaar 2 evenementen achter elkaar: Open Monumenten Klassen Dag voor groep 7 en 8 van de basisschool en de dag erna Open Monumenten Dag.

Aanvankelijk waren voor de **Klassen Dag** 2 groepen aangemeld, maar uiteindelijk kwam er 1 groep van de Bilalschool. Van te voren had de school lesmateriaal ontvangen en behandeld. De jongelui

Joris op 't Zand 201104



hadden de Monumentenkijker bij zich waarin allemaal vragen stonden die uiteindelijk verwerkt zullen worden in een groter werkstuk. In een eerder stadium kon door ons gekozen worden uit een Monumentenwijzer voor de Protestantse of de Katholieke Kerk. De vragen waren nauwelijks van toepassing op de Oud-Katholieke Kerk, maar waren ook voor de Rooms-Katholieke Kerk duidelijk over datum. Gekozen is daarom om de scholieren eerst rond te laten lopen en foto's te laten maken. Ondertussen konden vragen worden gesteld.

Er werd druk geschreven, met elkaar overlegd en werkelijk alles had hun interesse tot hoe de ronde deuren er van buiten uitzien en hoe de voordeur van Grete eruit ziet en wat ze aan heeft op zondag!

Gezocht werd naar de omgekeerde tegeltjes, want alleen God is volmaakt, het kerkgebouw niet. Het nauwkeurige kijken en de interesse in werkelijk alles was verbluffend. Na afloop gingen ze allemaal in de banken zitten en was er nog gelegenheid tot vragen stellen. De planning voor het totale bezoek was een uur, maar werd 5 kwartier en uiteindelijk moest de onderwijzer aankondigen dat er nog 1 vraag mocht worden gesteld. Wij wensen de leerlingen veel succes met het uitwerken van al dit materiaal en willen ze een compliment geven voor dit aandachtige bezoek.



Tijdens **Open Monumenten Dag** wordt in Amersfoort heel veel georganiseerd, zelfs een soort polsstokspringen, Fierste Ljepper, bij de Koppelpoort. Na de vele regen deze zomer was het heel prettig dat het nu mooi weer was.

De stroom bezoekers moest eerst op gang komen, het eerste uur van 10 -11 uur hadden we 20 bezoekers, maar het volgende uur waren het er al 75 met een piek tussen 14-15 uur met 186 bezoekers. De totaalstelling was 670 bezoekers, een groot succes!

Heel goed is het, dat er toch altijd weer tijd is voor vragen, verhalen, bijzondere gebeurtenissen.

Naast de bekende vragen van wat Oud-Katholiek is, werd er ook dieper gegraven, naar eigen gebeurtenissen maar ook was er een tweetal mensen met vragen over het Jansenisme. Een heer die meldde vroeger 5 jaar misdienaar te zijn geweest, een moeder en dochter met een tante die penningmeester in Enkhuizen is waarop de altijd accurate Emile meteen reageerde. Er waren ook 2 Iraakse vrouwen, op bezoek in Nederland, die zeer geïnteresseerd waren en zo ook een Marokkaanse moeder en dochter. Heel bijzonder vond ik het verhaal van een oude dame die me kwam vertellen dat ze thuis 2 bossen bloemen had waarvan ze er 1 op zondag 11 september bij ons wilde brengen, voordat ze naar haar eigen kerk de Franciscus Xaverius ging, want ... Maria was toch jarig geweest (Maria-geboorte 8

september) en daarom hoorde er ook een bos bloemen bij ons! Om 13.10 uur speelde Musica Montana, bij velen van u bekend, Bach. Een goed verlopen optreden met als soliste een dwarsfluitiste. Later op de middag besloten Theo en Emile om het orgel te laten horen. Over het orgel werd trouwens ook het nodige gevraagd. Een bezoeker uit Groningen vertelde bestuurslid te zijn van de Stichting Groningen Orgelland. Met dank aan de flinke groep vrijwilligers en Inez die iedereen van lekkere broodjes, soep en nog meer lekkers voorzag, kunnen we in dankbaarheid terugzien op een geslaagde dag.

Op 11 september aan het eind van de middag was er in de 'Stad van Cahen' (Muurhuizen) nog een gezamenlijke afsluiting met alle gebruikers/eigenaren van de "Open Monumenten". We konden daar meteen de speciale vlag en badges inleveren. Omdat wethouder Barendregt inmiddels ex-wethouder is, was burgemeester Bolsius aanwezig. Tijdens een gezamenlijk moment in het auditorium konden diverse eigenaren over hun ervaringen vertellen, maar het bleek ook dat het VVV e-mail reacties op de Open Monumenten Klassen Dag had verzameld, waaronder de mijne en op een gegeven moment kreeg ik de microfoon onder mijn neus en werd ik door de burgemeester geïnterviewd. De Bilalschool is zo negatief in het nieuws geweest en dan is het goed om een positieve ervaring te kunnen laten horen en het bijkomend voordeel het was meteen voor iedereen duidelijk dat de Oud-Katholieke Kerk vertegenwoordigd was. Daar doen we het voor!

Digna Schade van Westrum



ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE

Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
ZO 2 oktober; 10.00 uur 16 ^e zondag na Pinksteren (22) Schriftlezing en gebed	Jes. 5; 1-7	Filip. 2; 14-18	Mat. 21; 33-43
ZO 9 oktober; 10.00 uur Kinderdienst Eucharistieviering	Lezingen in overleg		
ZO 16 oktober; 10.00 uur Voor de vruchten der aarde Eucharistieviering / oogstdienst	Deut. 16; 13-15	2 Kor. 9; 6-15	Luc. 12; 16-31
ZO 23 oktober; 10.00 uur 19 ^e zondag na Pinksteren (25) Eucharistieviering	Deut. 6; 1-9	1 Tess. 2; 1-8	Mat. 22; 34-46
ZO 30 oktober; 10.00 uur Allerheiligen met gedachtenis overledenen Eucharistieviering	Wijsheid 3; 1-9	Openb. 7; 2-4 & 9-17	Mat. 5; 1-12
ZO 6 november; 10.00 uur H. Willibrordus Eucharistieviering met huwelijksjubileum	Jes. 52; 7-10	Hebr. 13; 7-17	Mat. 25; 14-34
ZO 13 november; 10.00 22 ^e zondag na Pinksteren (28) Eucharistieviering	Ezech. 34; 11-17	1 Tess. 4; 9-12	Mat. 25; 31-46
ZO 20 november; 10.00 uur Laatste zondag na Pinksteren Eucharistieviering	Daniel 12; 1-3	1 Tess. 5; 1-11	Mat. 24; 15-35

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

Van Clara Gertrudis van Halteren

Het is lang geleden dat Clara iets in de Joris op 't Zand heeft geschreven. Nu wordt het ook maar een klein stukje. Namelijk de mededeling dat we op 6 september met een flinke groep naar Elburg zijn geweest. We maakten daar een wandeling en gingen naar het museum in de Sjoel. Dit bezoek werd afgesloten met een bezoek aan een pannenkoekenrestaurant. Digna was al wezen voorproeven en was zeer tevreden over de kwaliteit. De vrouwenvereniging van Hilversum heeft ons uitgenodigd om 5 oktober bij hen op bezoek te komen.

Ongetwijfeld leest u over het bezoek aan Hilversum het nodige in de volgende Joris op 't Zand.

Mary-Ann Borggreve

Vormingsavonden 2011 – 2012

Dinsdag 27 september in de Joriszaal. Aanvang 19.30 uur. Pastoor Wietse van der Velde zal als docent kerkgeschiedenis een inleiding houden over de geschiedenis van Port Royal en de betekenis daarvan voor de Oud-Katholieke kerk.

Dinsdag 15 november in de Joriszaal. Aanvang 19.30 uur. Aalmoezenier Frank Duivenvoorde vertelt over zijn ervaringen in Uruzgan. Achtergronden, zin en onzin, de menselijke kant van het verhaal en hoe militairen dit beleefd hebben.

Woensdag 18 januari in de Joriszaal. Aanvang 19.30 uur. Aartsbisschop Joris Vercammen houdt een inleiding over zijn onlangs gepubliceerde boek: *“Oud- en Nieuw-Katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken”*.

Woensdag 28 maart in de Joriszaal. Aanvang 19.30 uur. Zo vlak voor de Goede Week zal aartsbisschop Joris Vercammen een uitleg en inleiding houden over opbouw en achtergronden van de diensten in de Goede Week (1-8 april).

Uiteraard is er tijdens alle avonden gelegenheid om vragen te stellen en om in gesprek te gaan.

Iedereen van binnen en van buiten onze parochie is van harte welkom deze avonden bij te wonen. De toegang is vrij.

Pastoor Grete

Jongerencatechese



De jongerencatechese is weer van start gegaan. Voorheen kwam deze groep op zaterdag bij elkaar, maar dit bleek niet zo'n handig tijdstip. Daarom komen we nu bij elkaar op zondagmorgen. Samen met Theo Borggreve begeleid ik deze groep.

4 september was de eerste keer en er waren 5 jongeren die enthousiast bezig gingen rond het thema geloven.

Wat is geloven eigenlijk? Aan de hand van het verhaal

van Job hebben we nagedacht wat geloven is en of we zelf geloven.

De volgende keer gaan we een bezoek brengen aan kamp Amersfoort.

Angela Berben

Missiekalender "De Ziel van de Andes"

De titel voor de missiekalender 2012 is: "Ziel van de Andes". De kunstenaar is Jaime Colán uit Peru. Zijn grootste rolmodel is de schilder Van Gogh. "Vooral de armoede in zijn schilderijen inspireert me, maar ook de zon en het kleurenpalet." aldus Colán.

In zijn eigen werk zien wij vaak het thema armoede, afgeschilderd in een Peruaanse setting. De kloof tussen rijk en arm in Peru is iets dat het hart van de kunstenaar raakt.

Een ander thema dat de kunstenaar bezighoudt is het feit dat het niet goed gaat met moeder aarde of wel 'Pachamamma' zoals de Andes-indianen haar noemen. "Ik laat in mijn schilderijen zien dat het anders moet, dat wij meer respect moeten hebben voor de natuur, ons milieu, de schepping."

In de kalender zijn de drie wijzen bij de geboorte van Jezus vervangen door figuren uit de regio's van Peru: de kust, de bergen en het Amazone-dal. De afbeelding van opstanding van Christus heeft een Latijns Amerikaans tintje gekregen.

Colán zegt "Peru verliest zijn ziel. Daarom nemen mensen die muziek maken een bijzondere plaats in mijn werk in. In de oude muziekinstrumenten klinkt immers de ziel van de Andes".



de

Die ziel wil de redactie van de kalender ook laten zien.

De kalender kost 8 euro en de opbrengst komt ten goede van het werk van de Missie Sint Paulus. Meer informatie kunt u ook vinden op www.missiesintpaulus.nl. U kunt de missiekalender bestellen bij Do de Haart-Rinkel. Een intekenlijst hangt in de hal van de Joriszaal.

Missie St. Paulus

Stichting Behoud en Beheer

De tentoonstelling in het museum Flehite over Maria loopt bijzonder goed, zoals de medewerkers van het museum berichten. Opvallend is de persoonlijke betrokkenheid van vele bezoekers bij het onderwerp, wat ook tot uitdrukking komt in de gebedsintenties, die worden opgeschreven en de vele briefjes met intenties, die in de grote mantel van Maria worden achter gelaten. Zoals u misschien al heeft ervaren is een aantal van deze intenties meegenomen in de voorbeden in een van onze vieringen.

Daags na Monumentendag hield mw. drs. Ottie Thiers in onze Joriszaal een lezing over de bedevaarten naar Amersfoort. Een twintigtal mensen was opgekomen voor deze intieme, maar boeiende lezing. Met behulp van de moderne middelen (laptop en beamer) vertelde mw. Thiers over haar zoektocht in de schriftelijke bronnen naar sporen van de bedevaarten naar Amersfoort. Dankzij Maria werd Amersfoort de belangrijkste bedevaartplaats boven de grote rivieren, zoals ook uit de vergelijking met mirakelboeken uit andere bedevaartplaatsen blijkt. Met name de eerste vijftig jaar na de vondst van het beeldje in 1444 was Maria bijzonder actief, het merendeel van de opgetekende mirakelen dateert uit die periode, maar ook later was er zo nu en dan een opleving. Opvallend was de constatering dat vele van de



opgetekende mirakelen iets met 'water' van doen hadden (redding van verdrinking, genezing van waterzucht en waterhoofd e.d.), dat hangt ongetwijfeld samen met de vondst van het beeldje in het water van de Eem. Heel overtuigend toonde mw. Thiers aan dat de stad Amersfoort bijzonder coulant was ten opzichte van de katholieken in de tijd dat de Gereformeerden de dienst uitmaakten. Veel inwoners bleven gewoon katholiek en de overheid deed daar niet al te moeilijk over. Pas toen de onderlinge geschillen van de katholieken (in de periode

waarin de Oud-Katholieke Kerk ontstond) te hoog opliepen, was dat aanleiding om de jaarlijkse vrouwenvaart maar helemaal te verbieden. Daaruit zou je bijna kunnen opmaken dat de oud-katholieken eigenlijk de schuldigen waren dat de jaarlijkse vrouwenvaart werd stop gezet.

In het vorige parochieblad las u over de kosten van het restaureren van het oude Clara Gertrudis voorzetsel. Onderzoek heeft uitgewezen dat het heel goed mogelijk is, maar de kosten zijn niet gering (ruim € 6000). Verheugd kunnen wij u melden dat hiervoor giften (ruim € 775) ontvangen werden. Hartelijk dank aan de Gulle Gevers. Financiële bijdragen zijn van harte welkom op bankrekening 43 03 68 t.n.v. Stichting Beheer & Behoud/Restauratie Kunstbezit te Scherpenzeel bij de ING.

Emile Verhey

N.B. Het boek van Ottie Thiers over de bedevaarten naar Amersfoort is nog in de kerk te koop.

Maria, idool van alle tijden

In 1444 vond er in Amersfoort een wonder rond een sober Mariabeeldje plaats. De stad werd een bedevaartsoord waar mensen heentrokken om Maria te danken of om hulp te vragen. Anno 2011 is Maria nog steeds populair. Het grote aantal mensen dat al een bezoek bracht aan de tentoonstelling *Maria, idool van alle tijden*, is daar een bewijs van. Sinds de opening op 10 juli kwamen er meer dan 8.000 mensen naar de tentoonstelling in Museum Flehite. Een bijna even groot aantal mensen keek op de website www.idoolvanalletijden.nl om er een kaarsje te branden, een Mariafoto te plaatsen of om de activiteitenagenda te bekijken.



MARIA, DE GLOSSY

De tentoonstelling lokt diverse reacties uit: van prikkelend, ontroerend en herkenbaar tot verzorgd en veelzijdig. Een bezoeker merkt op: “Maria wordt van veel kanten bekeken. Dat is verhelderend. Wat me aangreep was dat er zoveel boodschappen worden achtergelaten bij de mantelmadonna en in het boek bij de kapel. Dat er zoveel mensen problemen hebben en het op deze manier willen delen.” Wekelijks worden de zakken van de mantelmadonna geleegd. De boodschappen gaan naar de kerk. Daar worden ze in het

gebed meegenomen.

Een van de tentoonstellingszalen is gewijd aan de heropleving van het katholicisme vanaf circa 1930. Een nagebouwde huiskamer met huissaltaar roept de sfeer van destijds op. Een bezoeker uit Amsterdam herkent het: “Maria verering was bij ons thuis belangrijk.

Ik heb een tante die non is geworden en mijn moeder vereerde Maria fanatiek. Als ik op reis ga, brand ik altijd een kaarsje voor Maria, dan vraag ik haar of ik niet beroofd zal worden. En ik ben nog nooit beroofd.”

De tentoonstelling is nog te zien t/m 6 november. Ook zijn er tot die tijd activiteiten zoals lezingen, stadswandelingen, muziek en een dichtwedstrijd voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Wie zeker wil zijn van een plaats, kan het beste reserveren. Zie voor meer informatie www.idoolvanalletijden.nl.

Katjuscha Otte

Kerkgebouw voor Twente en Groningen

Er zijn van die mogelijkheden, die je als kerk niet kunt laten voorbij gaan, ook al dienen zij zich soms aan op een ongelegen ogenblik.

De parochie Groningen maakt tot op vandaag gebruik van kerkgebouwen, die niet hun eigendom zijn. En hoe gastvrij men ook is, het blijft een geleende locatie in Engelbert of Jorwert. Met het grote voordeel dat men niet de zorg heeft voor het onderhoud van een gebouw, maar ook de bekende nadelen van het niet echt thuis zijn.

De Statie Twente kerkte tot voor kort in een wat excentrisch gelegen kerkje, waar men gastvrij werd onthaald, maar dat in de naaste toekomst ook met sluiting wordt bedreigd.

In Groningen betreft het een wat ouder kerkgebouw met bovenwoning in het hartje van de stad, een ideale mogelijkheid om kerk en pastorie met elkaar te verbinden. Het betreft een kerkje van de Katholiek Apostolen en ook die gemeenschap is bereid te verkopen aan onze kerk.



Wat Twente betreft, vorig jaar kocht de Culturele Stichting De Dorpsmaten de voormalige synagoge in Hengelo aan met het doel hier een cultureel centrum te vestigen. Ook verhuur aan kerken behoorde tot de doelstelling van deze stichting. Inmiddels zijn de doelstellingen van de stichting wat bijgesteld en bestaat de mogelijkheid dat de Oud-Katholieke Kerk op den duur het eigendom van dit pand kan overnemen.

De Statie Twente maakt sinds eind vorig jaar gebruik van het complex om er zijn vieringen te houden.

In een tijd, waarin binnen de kerk eerder over bezuinigingen wordt gesproken dan over investeren, kan het een wonderlijke tegenstrijdige indruk geven dat er tot het aankopen van kerkgebouwen is overgegaan.

Maar gelukkig zijn er nog steeds oud-katholieke fondsen, die bereid zijn te investeren en zijn er parochies, die vanuit een stuk solidariteit bereid zijn een deel van hun kapitaal in te zetten ten behoeve van andere parochies. Een groot goed en een positief signaal dat er vertrouwen is in de toekomst van onze kerk. En het betekent ook dat de landelijke kerk zelf geen grote investeringen behoeft te doen of met extra lasten komt te zitten.

Er wordt nog gestudeerd op een mogelijkheid om ook kerkleden te interesseren in een financiële deelname (obligatielening).

Symposium over boek Oud- en nieuw katholiek

Aartsbisschop Joris Vercammen publiceerde onlangs het boek 'Oud- en nieuw katholiek'. *De spirituele zoektocht van die andere katholieken*, wordt op 14 oktober a.s. tijdens een symposium op de snijtafel van theologen en oecumenici gelegd.

De volgende sprekers geven hun reacties vanuit oecumenisch en theologisch perspectief:

- **Drs. Gerhard Schuil**, Directeur Stichting Oikos (Stichting Oikos is een oecumenische organisatie die zich sterk maakt voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling);
- **Prof. Dr. Marcel Sarot**, Hoogleraar Geschiedenis en wijsbegeerte van Religiewetenschap en Theologie, Universiteit Utrecht;
- **Prof. Dr. Dr. Peter-Ben Smit**, Bijz. Hoogleraar Oude Katholieke Kerkstructuren, Universiteit Utrecht.



De schrijver verzorgt zelf het slotwoord.

Dit symposium is tevens bedoeld als een officiële presentatie van het boek.

Datum: vrijdag 14 oktober, 16:00-18:30 uur

Locatie: "In de Driehoek", Willemsplantsoen 1c, Utrecht

Organisatie: Departement Religiewetenschap en Theologie, Universiteit Utrecht, Uitgeverij Valkhof Pers, Oud-Katholieke Parochie Utrecht en het Oud-Katholiek Seminarie.

Financiële ondersteuning: Kathedraal Kapittel Utrecht.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Peter Ben Smit

(p.b.a.smit@uu.nl), door overmaking van de eigen bijdrage van € 7,50 op rekening 5319821.

Het boek kost € 15,95 en is vanaf 20 augustus te koop in onze kerk of te bestellen via de webshop www.okkn.nl.

Over de grens van Amersfoort is nog veel meer O.K.! (Aflevering 10)

In eerdere afleveringen schreef ik al over de nieuwe Oud-Katholieke kerk in Hannover. Mijn vrienden in Hannover stuurden me een artikel uit de Hannoversche Allgemeine Zeitung met de kop ' Altkatholiek en weihen neue Kirche', Gotteshaus in Kirchrode soll nach französischer Äbtissin Angélique Arnauld benannt werden'.



Angélique Arnauld was abdis van de cisterciënzer vrouwenabdij van Port-Royal des Champs bij Parijs die in de 17de eeuw het middelpunt vormde van een hervormingsbeweging binnen de katholieke kerk in Frankrijk. Abdis Angélique Arnauld herstelde er in 1609 de kloostertucht.

Op 3 september jl. is dus het nieuwe kerkgebouw ingewijd. Op de website <http://www.alt-katholisch-hannover.de/> staan vele foto's van deze bijzondere gebeurtenis. Op de enkele foto van de buitenkant is te zien dat het gebouw heel bijzonder is, maar dat geldt zeer zeker ook voor de binnenkant. De honderden foto's heb ik snel bekeken en ontdekte tussen de priesters 2 Nederlanders Angela Berlis en Klaas Jan Homan.

Eind september ben ik in Hannover maar omdat mijn vrienden hun 50-jarige bruiloft vieren, weet ik niet of het lukt om een kerkdienst bij te wonen, maar eens zal het lukken!

Ik raad u aan eens op de site te kijken, gewoon eens doen!

Digna Schade van Westrum

Pelgrimage naar Taizé

Ook afgelopen zomer was er weer een reis naar Taizé. Met 20 jongeren komen we op vrijdagavond bij elkaar om met elkaar kennis te maken en alvast een korte viering te hebben. Sommige jongeren kennen Taizé heel goed, anderen kennen het alleen van horen zeggen. Na een goede start stappen we de volgende dag op de bus. Het regent pijpenstelen.

We denken mooi de regen achter ons te laten en naar het zonnige zuiden te reizen, maar dat viel tegen. In Taizé regent het ook. In de regen hebben we onze tenten opgezet. Na een wat stormachtige nacht brak de volgende dag, gelukkig, de zon door.

De week kon beginnen. Zondagmorgen was er een eucharistieviering.

's Middags hebben een aantal jongeren geholpen met schoonmaken.

's Avonds was er weer een gebedsdienst.

Op maandag beginnen de

gespreksgroepen. Na een inleiding door één van de broeders gaan de jongeren met elkaar in gesprek over een Bijbeltekst. Thema's zijn vreugde, mededogen en vergeving. De Bijbel wordt op een hele toegankelijke manier uitgelegd zodat iedereen kan begrijpen waar het om gaat. Vooral de vreugde van het geloof en de liefde die het uit kan stralen worden benadrukt. Het is heel bijzonder te merken dat jongeren dit aanspreekt.



Naast de gespreksgroepen is er drie keer per dag een gebedsdienst en hebben de jongeren taken (schoonmaken).

Op woensdag is er weer een dag regen. Het is kil, maar de warmte in de groep maakt dat je er niet veel last van hebt. Op vrijdag is er het gebed rond het kruis. Een groot kruis, met kaarsen er op, ligt in het midden van de kerk. Iedereen kan even bij het kruis komen om te bidden en stil te staan bij het lijden in de wereld. Er heerst een bijzondere sfeer van stilte en gebed. Nadat we bij het kruis zijn geweest gaan we naar Oyak. Oyak is de plek waar het 's avonds gezellig is. Waar je een biertje kunt drinken en waar feest gevierd wordt. We drinken een wijntje, eten lekker chips en genieten van een mooie avond.

Op zaterdag is de viering waar de hele week naar toe wordt gewerkt: de viering van het licht. In de Bijbelintroductie denken we na over wat verrijzenis betekent in ons leven. 's Avonds geven we elkaar het licht door en ervaren we de warmte van een gemeenschap die wil leven vanuit de verrijzenis.

De volgende ochtend stapten we op de bus om weer terug naar huis te gaan.

Ook dit jaar gaan we weer door met deze groep. Eén keer per maand is er een Taizéviering op vrijdagavond, steeds om 20.00 uur. In 2011 op 7 oktober, 4 november en 2 december. In 2012: 13 januari, 3 februari, 2 maart, 13 april en 11 mei.

Angela Berben

Programma Theologenlezingen 2011

Voor de belangstellenden binnen onze parochie hieronder een opsomming van de theologenlezingen in het komende seizoen.

28 september in Utrecht, 26 september in Haarlem, 20.00 uur.

"Godsdienst(on)vrijheid in de Gouden Eeuw? – Het proces tegen Johan Wachtelaer (1583-1652)"

Prof. mr. Jan Hallebeek, hoogleraar Europese Rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam, docent Kerkelijk Recht aan het Oud-Katholiek Seminarie.

19 oktober in Utrecht, 24 oktober in Haarlem, 20.00 uur.

"Bijzondere spiritualiteit voor "gewone gelovigen" – Het lekenbrevier (1731) van Willbrordus Kemp (1678-1747)"

Dr. Koenraad Ouwens, docent Liturgiek aan het Oud-Katholiek Seminarie.

23 november in Utrecht, 29 november in Haarlem, 20.00 uur.

"Geloof dat recht doet aan God en mens - Joannes van Neercassel (1625-1686) als wegbereider van oud-katholieke spiritualiteit"

Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem, toegevoegd onderzoeker aan het Oud-Katholiek Seminarie.

Gespreksleiding: Utrecht: Ds. Hans Uytendboogaardt

Haarlem: Ds. Bernard Lutikhuis en Ds. Rinze Marten Witteveen.

Locaties.

- Haarlem: Kathedrale Kerk van de HH. Anna en Maria, Kinderhuisingel 76, Haarlem.
- Utrecht: Kathedrale Kerk van Ste. Gertrudis Willemsplantsoen 2, Utrecht.



Hospice Dôme zoekt weer vrijwilligers voor de speculaasactie!

In april 2004 is Hospice Dôme aan de Appelweg geopend. Sindsdien hebben we aan vele mensen en hun naasten liefdevolle zorg kunnen geven in de laatste levensfase.

Hospice Dôme is voor een deel afhankelijk van gaven en giften en daarom organiseren we nu alweer voor het twaalfde jaar *een speculaasactie*. De vorige jaren waren een enorm succes, niet alleen door enthousiaste speculaasverkopers, maar ook door de speculaaseters! Bovendien heeft Hospice Dôme meer bekendheid gekregen!

Voor de speculaasactie van dit najaar zoeken wij weer zogenaamde 'dozenverkopers': mensen, die bereid zijn 1 doos speculaas (of meerdere) te verkopen aan vrienden, familie, burens, collega's, etc.

(NB. Eén doos bevat 14 pakken met 3 grote plakken speculaas, 1 hele doos brengt 'n kleine € 25,- op).

Wilt u ook meedoen dit jaar? Wanneer u zich in wilt zetten om één of meerdere dozen in uw omgeving te verkopen voor dit goede doel, wilt u zich dan **vóór 1 oktober a.s. opgeven?** U kunt dan meteen uw bestelling doen.



Opgeven bij voorkeur via de mail: info@hospicedome.nl
of telefonisch: Hospice Dôme: 033-4601960 (op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)

Voor meer informatie of voor vragen kunt u ons altijd bellen en/of e-mailen.

Edith Jansen en Riet Messelink

Voor het St. Nicolaasfeest zal er ook verkoop plaatsvinden na de wekelijkse kerkdienst, verzorgd door de werkgroep diaconaat

Open huis Hospice Dôme

Hospice Dôme is een kleinschalige zorgvoorziening voor mensen in de laatste levensfase.

Voor iedereen die het hospice eens van binnen wil zien!

Voor iedereen die bij de andere keren niet in de gelegenheid was!
Voor iedereen die graag eens wat meer informatie wil over het hospice!

Loop even binnen op:

Zaterdag 8 oktober 2011 tussen 14.00 uur en 16.00 uur

Appelweg 49 te Amersfoort
Koffie en thee staan klaar!
U bent van harte welkom!



Verbouwing Timon Woongroep 'De Wissel', Amersfoort

Thuis is ... de plek waar je jezelf kunt zijn, een goed gesprek bij een kopje thee, een schouder om op uit te huilen. Een Timon Woongroep wil zo'n thuis zijn voor jongvolwassenen die tijdelijk een extra steun in de rug nodig hebben op hun weg naar zelfstandigheid.

Vanuit een christelijke motivatie bieden de vaste bewoners ('kernbewoners') een luisterend oor, veiligheid, een zekere mate van structuur en een sociaal netwerk. Daarnaast ontvangen de jongeren ('meewoners') één of meerdere uren per week individuele ambulante begeleiding van een professionele hulpverlener van Timon. Timon heeft verspreid over Nederland 12 van deze Begeleid Wonen voorzieningen, in de regio Utrecht zitten woongroepen in o.a. Amersfoort, Houten, Utrecht Leidsche Rijn en Zeist.

Verbouwing woongroep Amersfoort

Om stabiliteit en continuïteit van de woongroep in Amersfoort te garanderen, is een verbouwing noodzakelijk. Door een groot verloop van singles, die als goede buur voor de jongeren willen fungeren, maakt Timon op dit moment extra kosten. Er is sprake van ongewenste leegstand. Met een verbouwing wil Timon een appartement creëren voor een echtpaar. Dit draagt bij aan een betere verhouding van stellen en singles. Tegelijk kan een appartement voor een tienermoeder worden gecreëerd, die hulp nodig heeft bij het opbouwen van haar eigen leven.

De verbouwingskosten zijn geraamd op 25.000 euro. Deze kosten worden niet gedekt door subsidies. Timon doet een beroep op kerken, fondsen en particulieren om met hun bijdrage te investeren in de woongroep en daarmee in de levens van jongeren. Helpt u mee? Uw bijdrage via de collecte in augustus maakt voor hen het verschil.

Timon Woongroep 'De Wissel' is gevestigd aan Het Haf 12, Amersfoort. Voor meer informatie, zie www.timon.nl onder 'Voor vrijwilligers / Woongroepen'.

Cantate

Dit is het derde en laatste concert in de serie Rndom de Cantates van dit jaar.

Uitgevoerd wordt de cantate “**Gott der Herr ist Sonn und Schild**”, **BWV 79**, van Johann Sebastian Bach.

Deze cantate schreef Bach voor Hervormingsdag, 31 oktober, één van de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. Immers, op 31 oktober 1517 spijkerde Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg. Het orkest heeft bij deze cantate een feestelijke uitbreiding met hoorns en pauken. Zij spelen zowel bij het openingskoor als bij het slotkoraal een belangrijke rol.

Uitvoerenden:

Het Amersfoorts Kantate Koor en Orkest o.l.v. Bas Ramselaar

De zangsolisten zijn **Claudia Witlam** **sopraan**
Maria den Hertog **alt**
Janko Fraanje **bas**

Naast deze cantate zal **Marieke Kroes, accordeoniste**, het “Italienisches Konzert”, BWV 971 van Johann Sebastian Bach uitvoeren.

Waar : St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29 Amersfoort
Wanneer : zaterdag 8 oktober 2011 om 19.00 uur
Toegang : Gratis, collecte na afloop



Agenda*september*

zo	25	10.00	Kerkgebouw	Eucharistie en doop, einde Vredesweek Joris op 't Zand komt uit
di	27	19.30	Joriszaal	Vormingsavond Wietse vd Velde
wo	28	20.00	Utrecht	Gertrudiskapel lezing "Godsdienst (on)vrijheid in de Gouden Eeuw?"
do	29	16.00	Gebouw OKKN	Vergadering Utrechtse geestelijkheid
		19.00	Kerkgebouw	Avondgebed

oktober

	1	11.00	Kerkgebouw	Open kerk tot 16.00 uur
zo	2	10.00	Joriszaal	Catechese 12+
di	4	19.30	elders	Dinsdag-huiskring
wo	5	13.30	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
		19.30	Leusden	Woensdag-huiskring
do	6	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
vr	7	20.00	Kerk & zaal	Taizéviering
za	8	11.00	Kerkgebouw	Open kerk tot 16.00 uur
zo	9	10.00	Kerkgebouw	Eucharistieviering - kinderdienst
ma	10	19.30	schoollokaal	ORKA, Clusterbijeenkomst Synode
wo	12	10.00	Joriszaal	Eucharistieviering senioren
	13 t/m 26			Herfstvakantie pastoor Grete
do	13	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.30	Haarlem	Clusterbijeenkomst Synode
		20.00	Joriszaal	Donderdag-huiskring
vr	14	16.00	Utrecht	Gertrudiskapel symposium "Oud- en nieuw Katholiek"
za	15	11.00	Kerkgebouw	Open kerk tot 16.00 uur
zo	16	10.00	Kerkgebouw	Eucharistieviering - oogstdienst
wo	19	20.00	Utrecht	Gertrudiskapel lezing "Bijzondere spiritualiteit voor 'gewone gelovigen'."
do	20	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
za	22	11.00	Kerkgebouw	Open kerk tot 16.00 uur
di	25	19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
do	27	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Joriszaal	Gemeente vergadering
za	29	11.00	Kerkgebouw	Open kerk tot 16.00 uur
		17.00	St. Joriskerk	Vesper m.m.v. St. Joris kamerkoor
zo	30	10.00	Kerkgebouw	Eucharistieviering - Allerheiligen en gedachtenis overledenen
ma	31	20.00	Joriszaal	Liturgiewerkgroep

november

di	1	19.30	elders	Dinsdag-huiskring
wo	2	14.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
		19.30	Leusden	Woensdag-huiskring
do	3	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
vr	4	20.00	Kerk & zaal	Taizéviering
za	5	11.00	Kerkgebouw	Open kerk tot 16.00 uur
zo	6	10.00	Kerkgebouw	Eucharistieviering - huwelijksjubileum
		10.00	Joriszaal	Wel kinderkerk!
				Start actie schoenendoos
		10.00	pastorie	Catechese 12+
				Kopijsluiting Joris op 't Zand
ma	7	10.30	Joriszaal	Redactievergadering Joris op 't Zand
wo	9		Utrecht	Sint Maartensviering Aartsbisdom
do	10	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		20.00	Joriszaal	Donderdag-huiskring
za	12	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
di	15	19.30	Joriszaal	Vormingsavond Frank Duivenvoorde
do	17	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
		19.45	Kerkgebouw	Koorrepetitie
za	19	09.30	de Akker	Synode
		11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	20			Joris op 't Zand komt uit
di	22	19.30	Joriszaal	Clara avond
wo	23	20.00	Utrecht	Gertrudiskapel lezing "Geloof dat recht doet aan God en mens."
do	24	19.00	Kerkgebouw	Avondgebed
vrij	25	t/m 27	elders	Catechese weekend ca. 14-16 jaar
za	26	11.00	Kerkgebouw	Open Kerk tot 15.00 uur
zo	27	10.00	Kerkgebouw	Eucharistieviering - 1e Advent
		10.00	Kerkgebouw	Actie schoenendoos: dozen inleveren

Redactie Joris op 't Zand:

Drs. G.C.G. Verhey- de Jager, L.O. van 't Erve & W. Roobol.

Kopij: ✉ jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl.

Kopijsluiting: **6 november 2011**

Administratie:

Van Lyndenlaan 20
3871 HC Hoevelaken

✉ jorisoptzand@upcmail.nl

Oud-Katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand

Redactie: ✉ jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl

Nr. 201104, oktober 2011 – november 2011